

Kingos Kirke

Bragesgade 35, Opført 1909-10 og 1928, arkitekten Kristoffer Varming



Kingos Kirke ligger i på hjørnet af Bragesgade og Nannasgade på Nørrebro i Københavns Kommune.

Politikeren og tekstilfabrikant Holger Petersen gav grunden og tårnet til Kingos Kirke, der ligger på hjørnet af Nannasgade og Bragesgade på Ydre Nørrebro. Kirken er fra 1910, i middelalderstil og tegnet af arkitekten Kristoffer Varming, der også tegnede menighedshuset der blev tilbygget i 1927-28.

Kirken har et særpræget alterbillede, der forestiller Jesus med barnet på armen på en baggrund bestående af Nørrebros huse og skorstene.



Kirken er opkaldt efter salmedigter og biskop Thomas Kingo, hvis våbenskjold findes i kirkens dåbsfad.





Da København havde vokseværk i sidste halvdel af forrige århundrede, blev de kirkelige forhold kendetegnet af bunkebryllupper og lignende. Men det hårdt tiltrængte kirkebyggeri var helt afhængigt af privat initiativ, derfor blev Kirkefondet dannet til at bygge og drive kirker for indsamlede midler fra hele landet. Hvor stor en indsats der blev gjort, og hvor hurtigt udviklingen gik, kan man se af, at en mand blev født i Trinitatis sogn, blev konfirmeret i Skt. Johannes sogn, gift i Skt. Stefans sogn og levede sine sidste dage i Kingos sogn - og dog boede han det samme sted hele tiden!

I september 1908 blev Skt. Stefans Nordre sogn udskilt ved kgl. resolution, Kr. Himmelfartsdag 1909 blev grundstenen nedlagt og den 16. maj 1910, 2. pinsedag kunne kirken indvies. Når kirken så hurtigt kunne rejses, skyldes det to store

gaver, dels en testamentarisk gave på 72.000 kr. fra herredsfoged Johannes Erichsen, Løgstør, til Københavns Kirkefond til kirkebyggeri, der for en stor del gik til Kingos Kirke, dels fabrikant Holger Petersens gave, der bestod i grunden - med den klausul, at tårnet skulle opføres samtidig med den øvrige kirke.



Da det kom til stykket, havde man ikke penge til tårnet. Det dilemma løste Holger Petersen ved, at han selv indfrie forpligtelsen ved en gave på 10.000 kr. Men lad os derfor ikke overse, at den samlede byggesum på 100.717 kr. rummer manganen en "enkes skærv" - småpenge ofret i kærlighed.

K. Varming var arkitekt for kirken, og stod også for menighedshuset, indviet i 1928. Med sin smukke tyngde og den særprægede "klostergård" indgår hele bygningen i fin harmoni med

manufakturhandlerstiftelsen overfor (som i dag er andelsboligforening). Kirkens indre har ændret udseende flere gange, sidst i 2003, hvor træværk og vægge fik de nuværende farver. Det blå kassette loft er sammen med alterbilledet og døbefonten det eneste uændrede fra 1910. Prædikestolen har kun ændret farve og udstyr.

