

# Hellig Kors Skole

(i dag en del af Blågårds Skolen)

Hans Tavsgade 5, opført i 1887-1890, Ludvig Fenger som arkitekt



Hellig Kors Kirkes Skole, der opførtes 1887-1890, Hans Tavsgades Skole (bag kirken), der blev grundlagt som friskole (altså en skole uden betaling) omkring 1902. Begge havde Ludvig Fenger som arkitekt og de er i dag en del af Blågårdsskolen. Skolerne gav navn til Skolevej, som var det oprindelige navn for Struenseegade.

Langs gadens nord side ligger Hans Tavsgade Park, som blev anlagt allerede i 1909, på et areal der tidligere havde været en del af kirkegården. Her blev bl.a. begravet dem, som døde på Københavns Ladegård, f.eks. af pest og fungerede også som kirkegård for koleraofre under epidemien i 1853.

Min gamle skole, Hellig Kors. Mange af de gamle bygninger er forsvundet. Til gengæld er der bygget en hel del nye til. Kun selve hovedbygningen står som et genkendeligt element fra min tid i 30'erne og 40'erne. Hovedbygningen ligner sig selv. Man genkender de mange indridsede navne i de røde sten. Og vinduerne ned til skolebetjent, Olsens, kælderbolig. Han kiggede altid undseeligt ned på sin bug, når han var på inspektion. En af hans opgaver var at skrubbe os på ryggen med kradsende træuld, når vi var i bad i kælderen. Mon de gamle lærere og lærerinder har sat varige spor på gangene og klasselokalerne derinde?



Skolegården er nu kun en cementørken. Hvor er det skærmende plankeværk, der skilte fårene fra bukkene, blevet af? På drengesiden var man så dejligt fri for indblanding af kvindelig art. Der kunne man sidde på asfalten og spille terre. Men drengene kunne også kaste sig ud i mere drabelige lege - der kunne spænde lige fra 'buksevand' til regulære kamphandlinger. Det grønne miljø var der i hine tider også sørget for.

Det pragtfulde kastanjetræ, som markerede gårdpladsens midtpunkt, og var omkranset af en cirkulær bænk. Nu er også det væk. Borte er også sløjdbaracken og de hyggelige - men uhumske - retirader. På pigesiden dannede et lignende kastanjetræ også gårdens midte. Herom vandrede pigerne arm i arm rundt i fortrolig samtale, hvis ikke de hinkede i hinkerude eller udvekslede nipsenåle.

Den gamle gymnastiksal, er også bukket under for moderniseringen. Dér trak vi troligt gang på gang den store svaber over gulvet for at udslette sporene efter gymnastik timen.

En lærer som havde en militær fortid, var Jessen. Han havde været officer. Nu underviste han navnlig i fysik og sløjd. Sløjdlokalet var beliggende i en baraklignende bygning bag gymnastiksalen. Meget ofte var Jessen gårdvagt - og man kan endnu erindre ham stå dér på trappetrinet ind til gymnastiksalen og skue ud over hoben, mens han på militær vis vippede på fødderne for ikke at falde besvimet om.

Blågårdskolen blev oprettet i 1984 i Hans Tavsens Gade Skoles bygninger. Den optog endvidere elever fra den nedlagte Kapelvejens Skole.

Skolen rummer omtrent 400 elever. I 1990 fik skolen en ny gymnastiksal og i 1994 en toetages tilbygning.



Hellig Kors Kirkes Skole, der opførtes 1887-1890 (til venstre på tegningen herover), og Hans Tavsens Gades Skole (bag kirken), der blev grundlagt som friskole (altså en skole uden betaling) omkring 1902. Begge havde Ludvig Fenger som arkitekt og de er i dag en del af Blågårdsskolen. Skolerne gav navn til Skolevej, som var det oprindelige navn for Struenseegade.

Langs gaden nord side ligger Hans Tavsens Park, som blev anlagt allerede i 1909, på et areal der tidligere havde været en del af kirkegården. Her blev bl.a. begravet dem, som døde på Københavns Ladegård, f.eks.